

**INNS'
BRUCK**

IMPOSANT INNSBRUCK

DE OOSTENRIJKSE STAD
VOOR OP JE BUCKETLIST

REISGIDSEN | TIPS | HOTSPOTS

COPYRIGHT NOTICE

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

In de zomer afkoelen in de helderblauwe wateren van zwemmeren als Baggersee Rossau met een prachtig uitzicht op de bergen, en in de winter van diezelfde bergen afskiën met een uitzicht op de bevroren meren beneden. Het gevoel van ongerepte sneeuw onder je voeten tijdens een sneeuwschoenwandeling door de bergen om warm te blijven in de koude maanden, en in de zomertijd weer terug naar de bergen om wilde bruine beren, wolven en adelaars van dichtbij te bekijken in de Alpenzoo. Een historische stadswandeling langs iconische bezienswaardigheden als de St. Jacobsdom en het Tiroler Landestheater in de warme maanden, en in het najaar een kerstmarkt wandeling langs maar liefst zeven van de meest unieke kerstmarkten die je ooit hebt gezien, van culturele pareltjes tot marktkraampjes onder een skischans. En aan het einde van een lange dag slapen naast uitgestrekte weiden in een landelijk vakantiehuisje, of misschien wel in je eigen mini-ijskasteel in iglodorp Kühtai. In Innsbruck kan het allemaal, of de zon nou schijnt of zich even schuilt achter vallende sneeuwvlokken.

Deze Oostenrijkse stad en haar omliggende gebieden bieden het hele jaar door voor iedereen activiteiten en accommodaties om nooit te vergeten, of je nou jong of oud bent en in je eentje of juist met het hele gezin op vakantie gaat.

In dit e-book delen we onder andere onze favoriete wandel- en fietsroutes, de allerbeste skigebieden, onze agenda voor een winterse stedentrip in 72 uur en de leukste activiteiten om natuur en cultuur te combineren tijdens een vakantie naar Innsbruck. Wedden dat je na het lezen van dit e-book meteen klaar staat om je tickets te boeken? Veel leesplezier!

Dit e-book is geschreven door Travel Diaries in opdracht van Little America.



INHOUDSOPGAVE

06 ZOMER | ALLES VOOR EEN ACTIEVE VAKANTIE

Klaar voor een actieve vakantie? Maak een spectaculaire wandeling door de bergen met gids of trotseer de omgeving op een mountainbike. Er valt in Innsbruck genoeg te beleven!



© Innsbruck Tourismus / Christof Lockner



© Innsbruck Tourismus / Kathrin Baumann

10 ZOMER | 6x DE LEUKSTE WANDELINGEN

Haal je hart op tijdens een wandeling door de stad of in de natuur. De kabelbanen brengen je in mum van tijd van de bergen naar het bruisende stadsleven en vice versa.

16 ZOMER | COMBINEER ALPIENE, STAD EN LANDELIJKE CHARME

Trotseer de bergen met een avontuurlijke klim of overnacht in landelijke dorpen. Innsbruck heeft voor iedereen iets te bieden.

20 TIP | HAAL ALLES UIT JE ZOMER MET DE WELCOME CARD

Haal het meest uit je vakantie in Innsbruck met de Welcome Card. Profiteer van gratis ov, ruime kortingen en nog veel meer.

24 ZOMER | 8 ACTIVITEITEN VOOR EEN VAKANTIE MET HET HELE GEZIN

Wij tippen de acht leukste activiteiten met het gezin tijdens een veelzijdige en avontuurlijke zomervakantie in Innsbruck.

28 WINTER | ONTDEK INNSBRUCK IN 72 UUR

Sfeervol verlichte straten, traditionele feesten en besneeuwde bergtoppen. Laat je inspireren door dit voorbeeldprogramma voor 72 uur in Innsbruck.

32 WINTER | 5x LEUKE WANDELINGEN

Voor winterwandelen ben je in Innsbruck op de juiste plek. Van struinen over kerstmarkten tot sneeuwschoenwandelingen off-the-beaten-path met een berggids.



© Innsbruck Tourismus / Markus Mail



© Innsbruck Tourismus / Danijel Jovanovic



© Innsbruck Tourismus

38 WINTER | DE LEUKSTE KERSTMARKTEN

Wij vertellen je meer over de zeven leukste kerstmarkten in Innsbruck. Elke markt net iets anders, gewikkeld in een Tirols jasje.

42 WINTER | DIT ZIJN DE MOOISTE SKIGEBIEDEN

Innsbruck is de perfecte uitvalsbasis voor wie van skiën houdt. En dit zijn de mooiste skigebieden in de omgeving.

46 WINTER | EEN MAGISCHE VAKANTIE MET KINDEREN

Van kindvriendelijke pistes en musea tot schaatsbanen en trampolines. Met kinderen valt er altijd iets te beleven.

50 TIP | BELEEF HET MET DE INNSBRUCK CARD

Ga op avontuur in de bergen of dompel je onder in het bruisende stadsleven. Zo haal je alles uit jouw bezoek aan Innsbruck.

54 WINTER | VOOR OP JE BUCKETLIST: SLAPEN IN EEN IGLO

Bijzonder overnachten doe je in het Iglodorp Kühtai. Geniet van een warm bed, sfeervolle verlichting, sauna en restaurant.



ZOMER

ALLES VOOR EEN ACTIEVE VAKANTIE



Maak een idyllische wandeling door de bergen met gids of doe een gave mountainbiketour. Met de Welcome Card beleef je deze zomer een actieve vakantie in het avontuurlijke Innsbruck.

ONBEPERKT ZOMER- PLEZIER MET DE WELCOME CARD

Tijdens de zomer vrij reizen met het openbaar vervoer in en rondom Innsbruck in [Oostenrijk](#), gratis wandel- en fietstochten met gids en kortingen voor zwembaden, meren en bezienswaardigheden? Het is mogelijk met de Welcome Card! Je krijgt de Welcome Card al vanaf twee overnachtingen bij een van [deze accommodaties](#). Zo heb je gegarandeerd onbeperkt plezier tijdens [jouw zomervakantie in Innsbruck](#).

Bekijk het actuele zomerprogramma vol toffe, begeleide wandel- en fietstochten [online](#). Met de Welcome Card ga je kosteloos op pad onder begeleiding van een ervaren gids die de omgeving op zijn duimpje kent en onderweg spannende of informatieve verhalen vertelt. Let op: deze activiteiten zijn enkel te boeken met de Welcome Card.



ACTIEF IN DE ZOMER VOOR BEGINNERS

Leuke activiteiten beleven in de natuur is voor iedereen. In de regio Innsbruck zijn er talloze mogelijkheden voor een actieve zomer in de natuur, geschikt voor zowel de allerkleinsten als gemoedelijke beginners.

Van stad naar bergweide

Wandel vanuit het hart van Innsbruck in slechts 20 minuten de natuur in. Deze ontspannen wandeling is geschikt voor ieder niveau en brengt je via gemoedelijke wandelpaden door de mooiste landschappen. Wandel langs de oevers van de rivier de Inn, door eindeloze bossen en strijk neer bij de gezellige Arzler Alm. Deze wandeling wordt elke vrijdagochtend aangeboden, in de periode van 3 mei t/m 25 oktober.

Korte e-bike tour

Laat het drukke, dagelijkse leven ver achter je tijdens deze ontspannen, toch avontuurlijke e-bike tour naar het zuidelijkste punt van Innsbruck. Zoef over bospaden, door uitgestrekte valleien en geniet van de ongerepte natuur van twee verlaten valleien, genaamd Arztaal en Viggartal. In beide valleien heb je de mogelijkheid om uit te rusten bij een gezellig restaurant, waar je tijdens een welverdiende pauze geniet van uitzicht op een waanzinnig berglandschap. Je boekt deze e-bike tour van 5 juni t/m 25 september op iedere woensdag.



Wandelen boven 2000 meter voor beginners

Heb je altijd al op grote hoogte willen wandelen, maar heb je nog niet veel ervaring in de bergen? Dan is dit je kans! Deze begeleide en zeer toegankelijke wandeling neemt je mee naar maar liefst drie bergtoppen boven de 2000 meter. Beklim de gemakkelijkste toppen van Hoadl (2,340 m), Pleisen (2,236 m) en Axamer Kögele (2,097 m) en beleef meerdere keren het bijzondere geluksgevoel dat gepaard gaat met het beklimmen van een bergtop. Een unieke alpine ervaring die geschikt is voor alle niveaus, van beginner tot ervaren. Je boekt deze tour iedere vrijdag in de periode van 5 juli t/m 13 september.



ACTIEF IN DE ZOMER VOOR GEZINNEN

Beleef een actieve zomer met het hele gezin. Met korte en makkelijke wandelingen van 1.5 tot 4 kilometer die toegankelijk zijn voor kinderen vanaf 6 jaar is er in Innsbruck voldoende te beleven voor gezinnen.

Prikkel je zintuigen op het blotevoetenpad

Loop op blote voeten door grasweiden, over bemoste bosbodems, koel af in een frisse bergbeek en laat de elementen zorgen voor een natuurlijke massage aan de voetzolen. Ontdek een wandeling waarbij je al je zintuigen prikkelt: het blotevoetenpad is een unieke buitenervaring voor jong en oud. De wandeltocht heeft een lengte van 1,5 kilometer en loopt door de weelderige en pittoreske Viggartal vallei. Deze begeleide tour is beschikbaar van 1 juli t/m 2 september en te boeken op iedere maandag.

Korte wandeling door de natuur

Ontdek de schoonheid van de natuur tijdens deze recreatieve wandeling, ook geschikt voor beginnende en jonge wandelaars. Bij deze ontspannende wandeling gaat het niet om snelheid of het beklimmen van hoge pieken. Vertraag, kijk om je heen en leer fascinerende feiten over de flora en fauna van de omgeving. Ruim twee uur lang wandel je over het zonovergoten Mieminger Plateau, een gemoedelijke wandeling waarbij je uitkijkt over imposante bergen. Zowel jong en oud kunnen hier op een rustig tempo genieten van prachtige landschappen vol contrasten. In de periode van 20 mei t/m 28 oktober is deze wandeling iedere maandag te boeken.



Wandel door de Arztaal Vallei

Reis je met kinderen vanaf 6 jaar? Dan is de wandeling rondom de Arztaal Alm een aanrader. Een route van zo'n vier kilometer brengt je naar het rustigste, meest ongerepte zijdal in de regio Innsbruck. Onderweg kom je runderen, geiten, schapen en varkens tegen, dus ook de dierenliefhebbers in het gezin halen hier hun hart op! Aan het einde van de wandeling heb je de mogelijkheid om uit te rusten bij de gezellige Arztaal Alm, waar je uitkijkt op een imposant berglandschap. De wandeling is elke dinsdag te boeken, in de periode 2 juli t/m 3 september.



ACTIEF IN DE ZOMER VOOR SPORTIEVE ONTDEKKERS

Houd je wel van een uitdaging? Ontdek de sportieve routes en ga op ontdekking in de regio van Innsbruck.

Beklim de top van de Viggarspitze

Ervaren sportievelingen opgelet! Ga op pad met een gecertificeerde berggids en beklim de 2306 meter hoge berg Viggarspitze via een

uitdaginge wandelroute. Onderweg beklim je de beroemde Zirbenweg, een route die loopt door een van de grootste en oudste dennengebieden van Europa. Maar je loopt niet enkel tussen de bomen, tijdens de klim word je ook beloond met fantastische uitzichten over Innsbruck en honderden Alpentoppen. Eenmaal op de top van de Viggarspitze staat een statig kruis en geniet je van een waanzinnig panorama uitzicht over een oneindig berglandschap. Ook leuk: je neemt de kabelbaan naar het startpunt van de wandeling, de Patscherkofel berg. Stap in en bewonder 10 minuten lang de hoge bergtoppen vanuit je luie stoel! Deze tour wordt elke donderdag aangeboden, in de periode van 4 juli t/m 26 september.

*Live for the moments
you can't put into
words*





ZOMER

6X DE LEUKSTE WANDELINGEN

In het Oostenrijkse Innsbruck is een mooie wandeling nooit ver weg. Wandelaars halen hier hun hart op tijdens wandelroutes door zowel de stad als de natuur. Door de unieke ligging van Innsbruck én een handige kabelbaan ben je in mum van tijd van de bergen naar het bruisende stadsleven. Bewonder historische en moderne architectuur tijdens een stadswandeling, wandel langs de rivier door een groene kloof of ontdek de toffe hotspots waar de studenten van Innsbruck veelal te vinden zijn. Met wandelingen voor ieder niveau en geschikt voor ieder seizoen is een bezoek aan Innsbruck altijd de moeite waard!

WANDELING 1: EEN COMFORTABELE ALPINE ERVARING

Start vanuit het centrum van Innsbruck, ga naar 2300 meter boven zeeniveau en kijk uit over de stad die omringd wordt door honderden bergtoppen. Het klinkt als een hele uitdaging, maar de kabelbaan Nordkettenbanen maakt het voor iedereen toegankelijk om van dit waanzinnige uitzicht te genieten. Deze wandeling laat zien hoe dichtbij de stad en de bergen bij elkaar liggen in Innsbruck, want binnen een half uur ben je vanuit het historische centrum op de Nordkette, waar je een heuse alpine belevenis ervaart. Wandel over de Perspektievenweg en geniet van uitzicht over een eindeloos Alpengebirge. Maak onderweg een stop bij de Alpenzoo en loop langs de rivier de Inn terug naar het centrum.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK

LENGTE: 14 KILOMETER

WANDELING 2: VAN HET CENTRUM NAAR DE KLOOF VAN INNSBRUCK

Ontdek de schoonheid van de natuur in de regio Innsbruck via deze korte en toegankelijke wandeling. In slechts zes kilometer wandel je vanuit het historische stadscentrum richting de Sillkloof, een kleine canyon waar je geniet van ongerepte landschappen met gemengde bossen en een kronkelende rivier. Bewonder de indrukwekkende kloof via de prachtig aangelegde Panoramaronde, waar je via een brug met transparante bodem naar het uitkijkplatform Drachenfelsen loopt. Deze wandeling brengt je ook langs de Bergiselschans, een spectaculaire architectonische springschans die dienst deed tijdens de Olympische Spelen.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK

LENGTE: 6 KILOMETER





WANDELING 3: HISTORISCHE STADSWANDELING

Ontdek het historische centrum van Innsbruck met een stadswandeling langs de mooiste monumenten en bezienswaardigheden. Deze korte wandeling start bij een van de meest iconische gebouwen van de stad, het huis van het Gouden Dak. Wandel verder langs de St. Jacobsdom, het Congress, het Tiroler Landestheater, de Leopoldfontein en het Huis van Muziek. Maak een stop bij de imposante hofburg en hofkerk, de parels van het historische stadscentrum. Sluit de wandeling af met de Triomfpoort en struin door de Maria-Theresien-Strasse waar je tussen de eeuwenoude gevels door geniet van uitzicht op een indrukwekkend berglandschap.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK
LENGTE: 2,5 KILOMETER

WANDELING 5: EEN MIX TUSSEN HIS- TORISCHE EN MODERNE ARCHITECTUUR

Gotische kerken en meesterwerken uit de barok sieren het centrum van Innsbruck, maar wist je ook dat je hier veel moderne architectuur vindt? Deze korte stadswandeling brengt je langs de mooiste moderne gebouwen die het stadsbeeld van Innsbruck drastisch veranderden in de jaren '90. Wandel langs het Huis van Muziek, de Rathausgaleries en het BTV-Stadtforum. Bewonder het futuristische station van de Nordkettenbanen, die je niet alleen razendsnel op 2300 meter hoogte brengt, maar ook nog eens een lust voor het oog is. Of ga een dagje shoppen in het moderne Kaufhaus Tyrol.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK
LENGTE: 2,5 KILOMETER



WANDELING 4: ONTDEK DE JONGE KANT VAN INNSBRUCK

Met zo'n 30.000 studenten is Innsbruck een levendige studentenstad. Dit uit zich in een bruisend stadscentrum, een grote universiteit en sportieve hotspots zoals een indoor boulderhal en een historisch plein waar dagelijks skate- en BMX-liefhebbers te vinden zijn. Deze wandeling brengt je langs al de plekken in de stad waar de jonge locals vertoeven. Maar dat niet alleen: het grootste deel van de wandelroute loopt langs de oevers van de rivier de Inn, een plek waar je tot rust kunt komen, maar waar het met mooi weer bruist van de jongeren die samenkomen om te picknicken, sporten of te ontspannen.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK
LENGTE: 14,2 KILOMETER



WANDELING 6: ONTDEK HET AUTHEN- TIEKE INNSBRUCK

Reis tijdens deze stadswandeling terug in de tijd in het oudste gedeelte van Innsbruck, genaamd Anpruggen. Wandel vanuit het historische stadscentrum richting de rivier de Inn om het iconische en meest gefotografeerde beeld van Innsbruck te bewonderen: de rivier met kleurrijke, oprijzende gevels en daarboven schilderachtige bergtoppen. Maar deze wandeling brengt je verder dan deze 15e eeuwse huizen. Struin door de smalle steegjes, bewonder eeuwenoude monumenten en rust uit op verborgen pleintjes. Dit gedeelte van de stad is nog een onontdekte parel, want slechts weinig bezoekers raken hier verzeild. Daarom is het de ideale plek om het authentieke Innsbruck op een rustig tempo te ontdekken.

MOEILIKHEIDSGRAAD: MAKKELIJK
LENGTE: 4 KILOMETER

Krijg je zin om op pad te gaan na het ontdekken van deze wandelingen door Innsbruck? [Hier vind je alle informatie over de startpunten, hoogteprofielen en download je gemakkelijk het GPX bestand.](#) Zo ga je goed voorbereid op pad!



ZOMER

**COMBINEER ALPIENE,
STAD EN LANDELIJKE
CHARME**

Van avontuurlijk bergbeklimmen tot overnachten in idyllische, landelijke dorpen. Met één grote stad, bergen en 40 dorpen heeft de regio Innsbruck voor iedereen iets te bieden.

In de regio Innsbruck hoef je niet te kiezen tussen een vakantie op het land of een stedentrip, want hier beleef je het beste van twee werelden. Innsbruck, gelegen in **Oostenrijk**, biedt een bruisend stadsleven vol cultuur, historische gebouwen en gezellige restaurants, cafés en terrasjes. En in het omliggende berglandschap geniet je van een avontuurlijke en actieve vakantie in de natuur waar je kan wandelen, skiën, fietsen, klimmen en nog veel meer. Overnacht in een van de vele charmante bergdorpjes waar je geniet van de rust, natuur en lokale tradities, maar waar de levendige stad nooit ver weg is. Met een keuze uit maar liefst 40 dorpjes in de regio Innsbruck is er voor ieder wat wils!

1. ONTDEK HET MIEMINGER PLATEAU

Kraakheldere bergmeren, talloze bergwandel- paden, gemoedelijke fietsroutes en boerderijen met verse streekproducten. Welkom in het Mieminger Plateau, een paradijs voor natuur- en levensgenieters. In slechts 35 minuten rijden vanuit Innsbruck ben je in een toegankelijk berglandschap waar het hele gezin volop kan genieten.



TIP:

Maak een fietstocht over de Genussradweg en stop voor de beste lokale lekkernijen. In deze omgeving vind je veel boerderijen, kleinschalige restaurantjes en cafés die zelf producten maken, zoals edelbrandewijnen, honing, kruidige spek of heerlijke kazen, en je uitnodigen om te komen proeven. Na een stop fiets je verder over gemoedelijke fietspaden door weiden, bossen en langs bergpassen.



Een ontspannen bergvakantie in Wildermieming

Op het Mieminger Plateau vind je verschillende idyllische dorpjes, waaronder Wildermieming. Door de goede ligging geniet je hier het hele jaar door van vele zonuren, wat het de ideale bestemming maakt voor een ontspannen bergvakantie. In de omgeving vind je gemoedelijke wandelroutes die je door schilderachtige berglandschappen brengen.

Geniet met het hele gezin in Obsteig

In het gemoedelijke bergdorp Obsteig beleeft het hele gezin een fijne vakantie. Hier vind je diverse gemoedelijke wandelingen geschikt voor zowel jong als oud. Wandel bijvoorbeeld naar het "Schöne Aussicht" dat prachtig uitzicht biedt over het Mieminger Plateau.



2. AXAMER LIZUM: HOGE BERGEN EN CULTUREEL ERFGOED

Op zo'n 30 minuten rijden van Innsbruck vind je het imposante bergmassief Axamer Lizum, dat door de ruige bergtoppen ook wel 'Dolomieten van het Noorden' wordt genoemd. Al twee keer werden hier de Olympische Winterspelen gehouden, in 1964 en 1976, en dit Alpenlandschap leent zich dan ook goed om te wandelen en te skiën

Geniet van landelijk Mutters

Fietsers en wandelaars halen hun hart op in Mutters, een sfeervol dorp waar oude boerderijen voor een landelijke sfeer zorgen. In de zomer sieren kleurrijke bloemen de gevels van de gebouwen in het dorp. Wandel of fiets door groene weiden, langs hoge bergtoppen en bergmeren. Of neem de StubaitalBahn en rijd vanuit je luie stoel in de panoramatram door uitgestrekte berglandschappen.



Ontdek de charme van Natters

In het dorpje Natters gaat een sportieve bergvakantie hand in hand met de charme van Tirolse landelijkheid. Op de dorpspleinen worden 's zomers pleinconcerten georganiseerd of kan je broodbakken in de dorpsoven. En er zijn ook volop activiteiten voor het hele gezin. Bezoek een lokale boerderij, strijk neer bij het kraakheldere bergmeer Natterer See of ga voor een ontspannen wandel- of fietstocht. Vanuit Innsbruck is Natters bereikbaar via de tramlijn StubaitalBahn of binnen 15 minuten met de auto.

3. KÜHTAI: VAKANTIE OP GROTE HOOGTE

Kühtai is in de zomer het hoogst gelegen startpunt voor mooie wandelingen door het Alpengebirge. Het kleine plaatsje Kühtai heeft een unieke ligging en met een hoogte van 2200 meter is het een waar ski- en wandelparadijs te noemen. Wandel in de zomermaanden door een rustig berggebied en bewonder de berghellingen die door de bloei-ende alpenrozen lichtroze kleuren. Door de hoogte is het hier in de zomer altijd koeler dan in het dal, perfect voor lange wandelingen in de zon.

Alle vakantiebestemmingen in de regio Innsbruck ontdekken? [Maak kennis met de 40 vakantiedorpen waar je geniet van een actieve vakantie.](#)



TIP:

Maak een roadtrip door het indrukwekkende Alpenlandschap via de Kühtai Hochalpenstraße. Deze panoramische route gaat via kronkelende wegen naar een hoogte van 2020 meter, waar je geniet van waanzinnige uitzichten. Daarnaast is deze route ook nog eens tol of vignet vrij!



TIP

HAAL ALLES UIT JE ZOMER MET DE WELCOME CARD



Jouw zomervakantie in het Oostenrijkse Innsbruck wordt nog leuker met de Welcome Card. Geniet van gratis openbaar vervoer, begeleide wandel- en fietstochten, kortingen op culturele activiteiten, familie-uitjes en nog veel meer.

ONTDEK INNSBRUCK: DE PERFECTE MIX VAN BERGEN EN STAD

Geniet van een onvergetelijke zomervakantie in Innsbruck. Deze levendige stad heeft vele kanten: van moderne architectuur tot historische gebouwen, van hoge bergtoppen tot groene weiden en van studentenstad tot paradijs voor outdoor liefhebbers. Innsbruck wordt omringd door spectaculaire bergen en staat daarom bekend om de plek waar je het beste van twee werelden ervaart. En met de Welcome Card haal je het meeste uit je vakantie naar Innsbruck. Bezoek in de ochtend het historische centrum van Innsbruck, strijk neer bij een zwemmeer voor een ontspannen pauze en ga in de middag op avontuur met een ervaren gids in een oneindig berglandschap. De kabelbaan (gratis met de Welcome Card) brengt je binnen 10 minuten richting de Alpentoppen, wel zo makkelijk!



© Innsbruck Tourismus / Markus Mair



© Innsbruck Tourismus / Helga Andreatta

DE WELCOME CARD: BELEEF ONBEPERKT ZOMERPLEZIER IN INNSBRUCK

Krijg jij ook zo'n zin in een zomer in Innsbruck? Al vanaf twee overnachtingen bij een van de aangesloten accommodaties ontvang je gratis de **Welcome Card**, de kaart die jouw zomervakantie nog leuker maakt! Kies daarom zorgvuldig je accommodatie uit, want bij het ontvangen van deze kaart maak je gratis gebruik van het openbaar vervoer in de regio Innsbruck, heb je toegang tot wekelijkse wandel- en fietstochten onder leiding van een ervaren gids en kortingen op baden, meren, evenementen en culturele activiteiten. Verblijf je minimaal drie nachten in deze accommodaties, dan ontvang je de Welcome Card plus vier gratis ritten met geselecteerde kabelbanen. Zo geniet je van een waanzinnig uitzicht over zowel de stad als de bergen en kom je uitgerust aan in een hooggelegen bergmassief.

LET OP:

De **Welcome Card** is niet te koop, maar enkel te ontvangen bij de geselecteerde accommodaties in de regio Innsbruck. Je ontvangt de kaart bij aankomst en is geldig tot en met de dag van vertrek, zodat je er de hele vakantie gebruik van kunt maken. De kaart is geldig van 1 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024.



BEGELEIDE E-BIKE TOCHTEN DOOR DE BERGEN

Gratis op pad met een ervaren gids die je meeneemt op een avontuurlijke en toch gemoedelijke fietstocht? Het is mogelijk met de Welcome Card! Want hiermee heb je de keuze uit verschillende fietstochten met een e-bike, die ervoor zorgt dat je ontspannen kunt genieten van het bergachtige landschap. De lokale gidsen weten als geen ander welke fietspaden de mooiste zijn. Kies uit een gevarieerde e-bike tocht van 35 kilometer over het zonnige Mieminger Plateau, waar je fietst door groene weiden en lariksbossen, omringd door imposante bergen. Ben je een beginnende e-biker? Geen zorgen! Kies dan voor de e-bike tour voor beginners die je brengt door prachtige en ongerepte valleien.



TOEGANG TOT DE LEUKSTE ZWEMMEREN

Op vakantie met kinderen of wil je zelf afkoelen in een zwemmeer? Met de Welcome Card krijg je tot wel 50% korting op toegang tot verschillende zwemmogelijkheden in de regio Innsbruck. Ga met het hele gezin naar het Telfer Bad waar de kinderen hun hart ophalen in de 91 meter lange waterglijbaan. Of zwem met de allerkleinsten midden in de natuur in het Waldschwimmbad, een publiek zwembad in het bos en omringd door hoge bergtoppen. Ook liefhebbers van zwemmen in natuurwater komen hier aan hun trekken. Strijk neer bij het idyllische bergmeer Natterer See, waar een kindvriendelijk waterpark is aangelegd. Of duik in het heldere water van het Untermieming meer, dat met zijn vlakke oevers de ideale plek is om af te koelen met het hele gezin.



WANDEL DOOR DE BERGEN MET EEN ERVAREN GIDS

Met de Welcome Card geniet je van vele leuke voordelen, waaronder gratis begeleide wandeltochten voor ieder niveau. Je gaat op pad met een ervaren gids die de omgeving op zijn duimpje kent en verhalen over de omgeving deelt. Van korte wandelingen over gemoedelijke bergpaden en een blotevoetenpad tot uitdagende alpine ervaringen: in de [folder van de Welcome Card](#) ontdek je wandelingen geschikt voor zowel beginnende wandelaars, families als ervaren bergbeklimmers. Want met een uitgestrekt Alpeengebergte rondom Innsbruck is er altijd wel een mooi wandelgebied te vinden!



BELEEF DE LEUKSTE ACTIVITEITEN IN INNSBRUCK

Nog meer activiteiten ontdekken in Innsbruck? Bekijk [het aanbod binnen, buiten en culturele activiteiten](#) waar je met de Welcome Card korting op krijgt. Van een Experience Center tot broodbakken en van wandelen met alpaca's tot een bezoek aan het Tyrolean Regional Theater. Er is geen reden om je tijdens je vakantie aan Innsbruck te vervelen!



ZOMER

8 ACTIVITEITEN VOOR EEN VAKANTIE MET HET HELE GEZIN



© Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer

Samen met je kinderen op avontuur, grenzen verleggen, onvergetelijke herinneringen maken en vooral heel veel plezier beleven. Ontdek de 8 leukste activiteiten in het veelzijdige Innsbruck voor een avontuurlijke zomervakantie met het hele gezin.

Zijn jouw kinderen niet bang voor een beetje spanning? En worden jullie als gezin het gelukkigst van buiten zijn en spelen in de natuur? Dan ben je aan het juiste adres in het Oostenrijkse Innsbruck. Deze veelzijdige stad wordt ook weleens de hoofdstad van de Alpen genoemd, want adembenemende berglandschappen en een bruisend stadsleven smelten hier moeiteloos met elkaar samen. Wandel in de ochtend door de kleurrijke straten waar je vanuit iedere hoek de bergtoppen kan waarnemen en ga 's middags wandelen, fietsen of zwemmen in een meer. Want met zoveel bergen in de omgeving is een avontuurlijke activiteit nooit ver weg. Daarnaast heeft Innsbruck zowel voor grote als kleine avonturiers iets te bieden. Ontdek met welke activiteiten je een onvergetelijke en actieve zomervakantie beleeft met het hele gezin.

MAAK EEN WANDELING MET HET HELE GEZIN

Wandel door uitgestrekte groene berglandschappen, door bossen, langs bergmeren en geniet van waanzinnige panorama-uitzichten. Een wandeling in de natuur is altijd een goed idee! In de omgeving van Innsbruck vind je veel wandelingen voor verschillende niveaus en van diverse lengtes. **Kies een wandeling** die geschikt is voor jullie gezin en geniet van een familiewandeling in de natuur. Reis je met kleine kinderen? Ook voor de allerkleinsten zijn er leuke, korte en makkelijke wandelingen met onderweg speelplaatsen, een toverbos of een kabbelend beekje waarin je samen kan afkoelen en spelen.



© Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer

KOEL AF IN DE LEUKSTE ZWEMMEREN

Op een warme zomerdag is niets fijner dan afkoelen in het water. Hoewel Innsbruck een gematigd zomerklimaat heeft met temperaturen tussen de 22 en 24 graden, zitten er ook uitschieters bij van rond de 30 graden. Gelukkig zijn er in Innsbruck **verschillende plekken** waar je verkoeling vindt. Strijk neer bij Baggersee Rossau, waar je afkoelt in een helder blauw meer met uitzicht op de bergen. Om het meer kun je heerlijk ontspannen in het gras, terwijl de kinderen hun hart ophalen in de nabijgelegen speeltuinen en sportvelden.



© Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer



© Innsbruck Tourismus / Erwin Haiden

KIES VOOR EEN BIJZONDERE OVERNACHTING, PASSEND VOOR HET HELE GEZIN

Maak je vakantie compleet met een bijzondere overnachting in de natuur, een onvergetelijke ervaring voor jou en je kinderen. Kies voor een idyllisch gelegen boerderij waar de kinderen kennis maken met de dieren en het hele gezin geniet van lokale producten zoals eieren, melk en zelfgemaakte jam. Of overnacht in een traditioneel Alpenhotel en word wakker midden in de bergen. [Bekijk het aanbod in de regio](#) Innsbruck, filter op plaats, categorie of classificatie en vind een geschikte accommodatie die past bij de voorkeuren van jouw gezin.

© Innsbruck Tourismus / Kathrin Baumann



ONTDEK DE LEUKSTE BUITENSPEELPLAATSEN

Kunnen jouw kinderen enorm genieten van een buitenspeelplaats? Goed nieuws, want in de regio Innsbruck zijn er veel avontuurlijke en mooi gelegen [speelplaatsen in de natuur](#). Zoals een kinderspeeltuin bij een brede rivierbedding, klimrekken tussen hoge bergtoppen of een natuurbelevingspad met 16 stations waar ze de natuur ervaren door te kijken, voelen, ruiken en luisteren. Wel weer eens wat anders dan ze thuis gewend zijn!

GA OP FIETSTOCHT MET HET HELE GEZIN

Fietsliefhebbers opgelet, want in Innsbruck is er ook veel te beleven op de fiets. Ga voor avontuurlijke downhill mountainbike parcours of zoef door glooiende bossen. Er zijn talloze mogelijkheden die geschikt zijn voor het hele gezin. Geen eigen fiets mee? Geen zorgen, want je huurt gemakkelijk een mountainbike, kinderfiets, e-bike en bijpassende beschermers bij [een lokale verhuurder](#).

BEZOEK DE ALPENZOO

Een dierentuin midden in de bergen? Ten noorden van de stad Innsbruck vind je bruine beren, wolven, adelaars en wilde katten in de Alpenzoo. In de zomer is deze dierentuin extra leuk om te bezoeken, want tussen april en juni worden de meeste jonge dieren geboren en deze zijn dan volop te bewonderen. De Alpenzoo is niet alleen een leuk uitje voor het hele gezin, maar deze plek heeft ook een waardevolle bijdrage aan het behoud van de diersoorten. Een aantal diersoorten, zoals de steenadelaar, bruine beer en wolf, werden eerder met uitsterven bedreigd. Dankzij fokprogramma's en het loslaten in de vrije natuur, ook uit de Alpenzoo, zijn een aantal diersoorten weer hersteld.

© Innsbruck Tourismus / Christof Lackner



© Innsbruck Tourismus / Kathrin Baumann

DE LEUKSTE INDOOR ACTIVITEITEN IN INNSBRUCK

Is het een dag wat minder weer of hebben jullie gewoon zin in iets anders? In Innsbruck beleef je [de leukste indoor activiteiten voor jong en oud](#). Ga met het hele gezin lasergamen, los lastige puzzels op zodat je ontsnapt uit een Escape Room of leef je uit op de snelste indoor kartbaan van Oostenrijk. Met kleinere kinderen kan je terecht bij een unieke minigolfbaan met 3D muurschilderingen en unieke lichteffecten of maak een dansje tijdens het discobowlen. Sportieve kinderen halen hun hart op in het grootste trampoline-, parcours- en freestylepark van Tirol of ontdek de toffe skatehal van Innsbruck. Met zoveel unieke belevenissen zullen jullie je ook tijdens slecht weer geen moment vervelen.

ERVAAR INNSBRUCK VANUIT DE LUCHT

Met uitgestrekte groene weiden en hoge bergtoppen is Innsbruck ook prachtig om vanuit de lucht te ervaren. [Maak een rondvlucht](#) in een luchtballon, helikopter, of (zweef)vliegtuig en beleef een onvergetelijke ervaring die het hele gezin zich nog lang zal herinneren. Of bewonder het indrukwekkende berglandschap tijdens het paragliden, een bijzondere ervaring waar je samen met ervaren professionals de lucht in gaat.

Plan jij een [zomervakantie met kinderen](#) in de regio Innsbruck? Ontdek wat deze avontuurlijke plek te bieden heeft voor jong en oud.



WINTER
**ONTDEK INNSBRUCK
IN 72 UUR**

De middeleeuwse straten van de Oostenrijkse stad Innsbruck zijn in de winter sfeervol verlicht. Er worden vele traditionele feesten en markten georganiseerd, en ook de culturele scene gaat in de winter gewoon door. Dankzij de besneeuwde bergen die op nog geen 20 minuten reizen van de stad liggen, is Innsbruck de perfecte citytrip-bestemming om het beste van de winter te combineren. Stadse sfeer, cultuur, historie, winkels en culinaire verwenning én wintersport en lunchen met panoramische vergezichten in de bergen. Tijd om je winterse citytrip naar Oostenrijk te plannen. We inspireren je met een voorbeeldprogramma voor 72 uur in Innsbruck.

DAG 1

10:00 uur

Begin je citytrip met een reisje naar de geschiedenis van de Tirolse hoofdstad. Stap over de drempel van het Tirolse Volkskunstmuseum en loop de nagebouwde historische vertrekken van een Tirolse boerderij binnen. Van kleurrijke klederdracht tot oude Kerstkribben en verhalen over traditionele feesten en het werken op de boerderij: in anderhalf uur leer je alles over het vroegere (boeren)leven in Tirol. Duik je liever in de geschiedenis van de vroegere machthebbers? Dan bezoek je het museum in de keizerlijke hofburg Innsbruck.



© Innsbruck Tourismus / Volkskunstmuseum

TIP:

Reis met het openbaar vervoer naar Innsbruck. Je boekt de nachttrein al vanaf 35 euro enkele reis. Stap op Amsterdam Centraal in de trein en stap 14 uur lezen, series kijken en/of slapen later uit in winters Innsbruck.



© Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer

11:30 uur

Het station van de Nordkettenbahnen-kabelbaan in het centrum van Innsbruck is een bezienswaardigheid op zich. De beroemde architecte Zaha Hadid ontwierp de geronde, moderne gebouwen. Stap in een grote gondel en zie onderweg naar 2.300 meter hoogte de stad steeds kleiner worden. Op hoogte liggen het panoramarestaurant Seegrube en de bergtop Hafelekar. Geniet in de winterzon van een heerlijke lunch met betoverend uitzicht op de besneeuwde bergtoppen.



© Innsbruck Tourismus / Tom Bause

14:00 uur

Op je terugweg naar de oude binnenstad breng je een bezoek aan de Alpenzoo. In deze grootste thema-dierentuin ter wereld bewonder je de bewoners van de Alpen van dichtbij. Nu zie je pas echt goed hoe groot de hoorns van een steenbok en de poten van een bruine beer zijn.

Een aantrekkelijk alternatief is een stadsrondleiding met een gids van Per Pedes Stadtführungen. Deze lokale kenner kan je alles vertellen over de bewogen geschiedenis van Innsbruck en de historische en moderne architectuur in de stad. **De rondleiding**, in het Duits of Engels uitgevoerd, volg je gratis met de **Innsbruck Card**.

15:30 uur

Je wintergarderobe nog wat uitbreiden of alvast leuke cadeautjes voor onder de boom kopen doe je in de **Innsbrucker winkelstraten**. Laat je lokken door de etalages van kleine winkels in prachtige oude gebouwen in het oude stadsdeel. Favoriet bij lokale shoppers zijn de Maria-Theresien-Straße en haar zijstraten. Chic winkelen in moderne gebouwen doe je in de winkelcentra Rathausgalerien en Kaufhaus Tyrol.

17:30 uur

Met trek van een goed gevulde middag ga je aan tafel bij een van de **Innsbrucker restaurants**. Bestel in informele setting traditioneel Tirols comfort food, of verwen jezelf met een culinaire beleving in een toprestaurant. Misschien wil je deze winter je smaakpapillen juist even laten afreizen naar warmere oorden? Dat kan in de vele internationale keukens, van Aziatisch tot Italiaans. Met ook genoeg vegetarische en veganistische keuzes.

Na 19:00 uur

Na het diner is het buiten al donker. Geen reden om in je bed te kruipen, want ook 's avonds is er genoeg te beleven in Innsbruck. Slenter over een van de zeven kerstmarkten, waarbij je de oudste voor het Huis met het Gouden Dak zeker niet over mag slaan. Of trek je mooiste outfit aan voor een concert, opera, dansoptreden, toneelvoorstelling of advent-activiteit.



DAG 2

10:00 uur

In Innsbruck zijn de bergen en de winterpret nooit ver weg. Stap op ski's of een snowboard in één van Innsbrucks skigebieden en glijd door de sneeuw de helling af. Wie liever een wandeling maakt, volgt een **winterwandelroute** of gaat sneeuwschoenwandelen. Op de vele almen rond de stad staan gezellige berghutten waar je ook in de winter van een pauze met een hapje en drankje geniet.

Is het niet zulk lekker weer voor winterpret in de buitenlucht? Neem de shuttlebus of de tram naar het zuiden van de stad en bewonder de Bergisel-springschans. Bezoek ook het museum Tirol Panorama, een modern gebouw waarin een enorm panoramaschilderij je een kijkje geeft in het Tirol van vroeger. Onderweg naar het museum bezoek je de traditionele klokkengieterij Grassmayr en het bijbehorende klokkemuseum.



14:00 uur

Er staat een rondleiding met een gids van Per Pedes Stadtführungen op de planning. Heb je dat gisteren al gedaan? Dan kan je vandaag een bezoek brengen aan de diertuin, of een **museum** naar keuze bezoeken.

15:15 uur

Een shuttlebus brengt je naar de schitterende Swarovski Kristallwelten. In dit kunst- en avonturenpark worden al je zintuigen geprikkeld. De 7,5 hectare grote tuin staat vol kunst met kristallen, die in de winter een toepasselijk winters thema krijgen. Niet te missen is de kristallen wolk boven het zwarte water, die bestaat uit 800.000 met de hand geplaatste kristallen.



Vanaf 17:00 uur

Ook vanavond geniet je van magisch Innsbruck in het donker. De wintertijd is hier de tijd van cultuur en traditie. Rond Sint Nicolaas (hier op 6 december) bewonder je er Tuifläufe, verbaazingwekkende optochten van gekostumeerde mensen. Later in december luister je er naar Adventszang. Rond carnaval ben je getuige van het verdrijven van de winter met vele sprookjesachtige figuren. Op de **evenementenkalender** zie je wat er tijdens jouw citytrip te doen is.

DAG 3

10:00 uur

Ook op de laatste dag van je winterse stedentrip in Innsbruck ga je nog een hoop beleven. Te beginnen met een **Sightseer**-shuttlebus of OV naar Slot Ambras. Deze cultuurhistorische highlight heeft zijn beroemdheid te danken aan aartshertog Ferdinand II (1529-1595). Hij liet een 'onderkasteel' bouwen, om daar een kunstverzameling aan te leggen. Je bewondert er nu magische rariteitenkabinetten uit de tijd van de Renaissance, ridderkostuums en de authentiek ingerichte kamers van het kasteel. Maak na je bezoek een wandeling door het park.



TIP:

Je zou ook de Mutteralmbahn of de Oberperfuss-bahn kunnen nemen en op een andere locatie kunnen lunchen en wandelen.

12:00 uur

Voor een lunch op hoogte stap je in Igls in de gondel van de Patscherkofelbahn. Op de huisberg van Innsbruck, de Patscherkofel, staat een panoramarestaurant. Genietend van je warme lunch kijk je uit over de stad en de grillige sneeuwtoppen aan de horizon. Maak na de lunch een korte wandeling met de zon op je gezicht en de frisse berglucht in je neus.

15:00 uur

Nadat je je ogen op de berg goed de kost hebt gegeven, is het de beurt aan je oren. In het Audioversum leer je op interactieve manier alles over het gehoor. Hier draait het om wetenschap en verwondering, en daarvoor worden de modernste technieken ingezet. Een alternatief voor architectuur- en religie-liefhebbers is een bezoek aan de Dom van Innsbruck. Hier bewonder je barokke architectuur en oude fresco's.

17:30 uur

Sluit je 3-daagse stedentrip in Innsbruck af met een drankje. Daarvoor kan je in de stad op vele plekken terecht. Proost je met panoramisch uitzicht in Cafe 360° of in rooftopbar aDLERS? Of ga je voor een authentieke setting in Stiftskeller, Theresienbräu of Elferhaus? Waar je ook terecht komt, één ding is zeker: je kan proosten op een geslaagde 72 uur in Innsbruck.



LEKKER VOORDEELIG: DE INNSBRUCK CARD

Je maakt je 72 uur in Innsbruck nog betaalbaarder door de [Innsbruck Card](#) van tevoren online te kopen. Deze voordeelkaart is 24, 48 of 72 uur geldig vanaf het eerste gebruik van de kaart. De Innsbruck Card geeft je gratis entree voor alle musea en bezienswaardigheden in de regio Innsbruck en diverse kabelbanen. Je reist met de kaart gratis met de trams en bussen van de IVB, de *Sightseer*-bus en de Kristallwelten-shuttle. Je krijgt bovendien een stadswandeling met een gids gratis. Meer voordelen en kortingen vind je op bovengenoemde informatiepagina. Goed om te weten: de kaart kost 59 euro voor 24 uur, 69 euro voor 48 uur en 79 euro voor 72 uur, en kinderen van 6 tot 15 jaar krijgen 50% korting op die prijs.

MEER IDEEËN VOOR EEN STEDENTRIP IN INNSBRUCK

Op [Innsbruck.info](#) vind je nog veel meer inspiratie voor je winterse stedentrip in het noorden van Oostenrijk. Ontdek de beste [bezienswaardigheden](#) en horeca met het lekkerste eten en [hier](#) lees je waar je fijn kan shoppen.

For those who are lost, there will always be cities that feel like home.

- Simon van Booy





WINTER
**5X LEUKE
WANDELINGEN**

Struinen langs sfeervol verlichte stal-letjes op zeven kerstmarkten, of een culinaire winterwandeling met een lokale fijnproever. Een bergwandeling op wandelschoenen of sneeuwschoenen of een off-the-beaten-path winteravontuur met een berggids. De Tiroler hoofdstad Innsbruck biedt dagenlang wandelplezier. Erg fotogeniek wandelplezier, want het historische centrum ligt omgeven door hoge, besneeuwde bergtoppen en met meters sneeuw bedekte Alpenweiden. Wij tippen onze vijf favoriete manieren van winterwandelen in Innsbruck.

KERSTMARKTWANDELING

Voor een winterse wandeling hoef je Innsbruck niet te verlaten. Leer de stad kennen op de zeven **stadswandelingen** die er uitgezet zijn. Om helemaal in de kerstsferen te komen, volg je de **stadswandeling langs zeven kerstmarkten**. Elk van de zeven markten heeft een heel eigen karakter. De een is traditioneel en is sinds de eerste editie in 1973 weinig veranderd. De ander heeft attracties voor kinderen en weer een andere ligt op een locatie met panoramisch uitzicht over de stad. De kerstmarkt op de Wiltener Platzl heeft een cultureel programma en de modernste markt heeft verrassende lichtkunstwerken. Bang voor verveling hoef je tussen de honderden kraampjes en vele duizenden kerstlampjes niet te zijn.





CULINAIRE WANDELING

Je kan in de Tirolse hoofdstad ook met je smaakpapillen op avontuur. Ontdek de culinaire geheimen van Tirol tijdens een **Culinary Craft Tour**. Samen met lokale fijnproever Victoria ga je op zoek naar de lekkerste streekproducten. Duik samen met deze biersommelier in de geschiedenis van de Tiroler bierbrouwerij. Of kies voor een tour waarin de lekkerste cocktails of gins de hoofdrol spelen. Natuurlijk zit er bij alle tours een proeverij inbegrepen. Ben je benieuwd wat Innsbruck aan veganistische streekproducten te bieden heeft? Ga dan mee op de Veganistisch Innsbruck-tour. Wie benieuwd is naar de wijnmaakkunsten van de Oostenrijkers, bezoekt **Weinhaus Tyrol** voor een proeverij. Kies daarbij bijvoorbeeld voor een perfecte combinatie van frisse Oostenrijkse wijnen en krachtige Italiaanse wijnen.



WINTERWANDELING

Je smaakpapillen verwennen doe je ook met je wandelschoenen in de sneeuw. Op de **Genuss-route Wildermieming** wandel je 11,8 kilometer langs 11 Tiroler boerderijen die streekproducten aanbieden. Perfect voor een picknick in de winterzon, of om mee naar huis te nemen. Het uitzicht op de witte bergen en een praatje met de locals krijg je er gratis bij.

Voor een kortere wandeling met uitzicht op met een laag sneeuw bedekte bergtoppen, naaldbomen en berghutten wandel je de **route van Praxmar naar Lüsens**. De 2,3 kilometer lange route is relatief makkelijk, zodat je zonder vermoeide spieren toch van adembenemende bergpanorama's kan genieten.

Er zijn nog veel meer mooie winterwandelroutes uitgezet in de omgeving van Innsbruck. Je vindt ze **hier**.

SNEEUWSCHOEN-WANDELING

Voor een avontuurlijke wandeling buiten de schoongemaakte paden bind je sneeuwschoenen onder je wandelschoenen. Deze tennisracket-achtige tool voorkomt dat je diep in de sneeuw zakt. Nabij Innsbruck heb je keuze uit meerdere sneeuwschoenwandelroutes. Wandel bijvoorbeeld naar de **Juifenalm**, een besneeuwde bergweide met een chalet en zonnig terras. De route is maar 5,5 kilometer lang, maar in die tijd stijgt je wel 646 meter. Een hapje en drankje op het terras zijn dan dik verdiend. Een nog wat uitdagendere sneeuwschoenwandeling is die naar de Simmeringalm. Door een verlaten, wit sprookjeslandschap wandel je 815 meter omhoog naar een gezellige berghut, waarna je dezelfde route terug neemt. Nu kijk je uit op de indrukwekkende bergen aan de andere kant van het dal.



ACTIEVE WANDELING MET GIDS

Kriebelt het om een avontuurlijkere winterwandeling te maken? Of wil je naar plekken waar je zelfstandig niet zo makkelijk komt? Ga op excursie met een **lokale berggids**. Niet alleen helpt hij je veilig door de bergen, hij kan je onderweg ook veel vertellen over de landschappen die je ziet en de Tiroler cultuur. Leer bijvoorbeeld op een hooggelegen wit plateau hoe je op sneeuwschoenen wandelt of maak een tocht tussen enkele van de hoogste toppen boven Innsbruck. Deelname is gratis met de **Innsbruck Welcome Card**.





WINTER

DE LEUKSTE KERSTMARKTEN



Glühwein, kerstkoekjes, kerstballen, verlichte kraampjes en kerstmuziek. Alles wat je nodig hebt voor een geslaagde kerstmarkt. In Innsbruck doen ze er nog een schepje bovenop. Alles in een Tirols jasje, de focus op handwerk en ambacht en natuurlijk een decor van Middeleeuwse huizen. In de Tirolse hoofdstad weten ze hoe ze de beste kerstmarkten organiseren. Dat bewijzen ze met zeven kerstmarkten die elk net weer anders zijn. Van cultuur tot traditie tot kindervermaak: wij vertellen je meer over de leukste kerstmarkten in Innsbruck.



2. DE KINDERFAVORIET

De kerstmarkt op de Marktplatz am Inn is heel geliefd bij kinderen. Ze draaien rondjes in een ouderwetse draaimolen en bewonderen de 14 meter hoge kristallen Swarovski kerstboom. Bij de kraampjes halen ze traditionele zoetigheden en kopen ze souvenirs voor thuis. Er worden poppenkast- en sprookjesvoorstellingen opgevoerd, die ook leuk zijn voor kinderen die geen Duits spreken. De kerstmarkt met 60 kraampjes ligt in een grote stad, maar voelt als een kerstmarkt in een Tirols dorp.

1. DE OUDSTE EN MEEST TRADITIONELE KERSTMARKT

In 1973 werd de eerste kerstmarkt in Innsbruck gehouden. De markt voor het huis met het Gouden Dak wordt nog elk jaar gehouden, en is de meest traditionele van de zeven. Met de kraampjes tussen de Middeleeuwse huizen van de Altstadt is het absoluut een van de mooiste, gezelligste en meest romantische kerstmarkten ter wereld. Vanaf het Gouden Dak klinkt traditionele kerstmuziek en in de kraampjes shop je kerstballen en handgemaakte hebbedingetjes of geniet je van Glühwein en traditionele Kiachl. Voor een goed uitzicht over de kerstmarkt beklim je het uitkijksplatform.



3. DE MODERNE KERSTMARKT

De kerstmarkt in de Maria-Theresien-Straße, een van Innsbruck mooiste straten, is duidelijk moderner ingestoken dan de ander. Grote lichtkunstwerken en internationale in plaats van lokale voorwerpen in de kraampjes. Voor een verrassend souvenir of kerstcadeautje moet je hier zijn. Met vele lichtjes, de geur van glühwein en prachtige oude huizen aan beide kanten van de straat is ook deze kerstmarkt gezellig en romantisch. In de stijlvolle winkels van de Maria-Theresien-Straße kan je de rest van de kerstinkopen doen.



© Innsbruck Tourismus / Danijel Jovanovic

4. DE KERSTMARKT MET PANORAMISCH UITZICHT

De kerstmarkt met het beste uitzicht wordt gehouden op de Hungerburg. Deze Panorama Kerstmarkt bereik je vanuit de binnenstad met de Nordkettenbahnen. Dat ritje is dankzij het uitzicht op de stad al een attractie op zich. Deze hoogstgelegen kerstmarkt is minder uitbundig dan de anderen, maar heeft toch een gezellige sfeer en leuke kraampjes. Natuurlijk ontbreken hier ook de punch en Tiroler snacks niet, die nog beter smaken terwijl je van hoogte over de schitterende lichtjes van Innsbruck en de achterliggende bergen kijkt.

© Innsbruck Tourismus / Christof Lockner



5. DE CULTURELE KERSTMARKT

De kerstmarkt 'Kerstbetovering' op de Wiltener Platzl is voor wie van ambacht, traditie en cultuur houdt. Hier shop je aandenkens waar iemand urenlang op ambachtelijke wijze met de hand aan gewerkt heeft. Je proeft hapjes gebaseerd op traditionele gerechten met een verrassende twist, maar ook gerechten uit Sardinië. Bestel er een dampend glas/mok Bio-glühwein bij. Deze kerstmarkt heeft ook een cultureel programma met optredens, concerten en een poppenkast voor kinderen.



Lumagica / © Innsbruck Tourismus / Danijel Jovanovic

6. DE RUSTGEVENDE KERSTMARKT

Wie wel gezelligheid, maar ook (relatieve) rust zoekt, voelt zich thuis op de Hans-Brenner-Platzl in St. Nikolaus. Steek de Inn-rivier over voor een van de mooiste kerstmarkten van de stad. De kraampjes staan knus bij elkaar, er klinkt traditionele kerstmuziek en de geuren van Tirolse kerstkoekjes drijven over het plein. Onder de lampjes kijk je uit op het oude Innsbruck aan de andere kant van de rivier, met daarachter wit besneeuwde bergtoppen die in de sterrenhemel lijken te prikken.

TIP:
Op deze pagina vind je een overzicht van wanneer welke kerstmarkten te bezoeken zijn.

7. DE KERSTMARKT ONDER DE SKISCHANS

De Keizerlijke Kerstmarkt (Kaiserweihnacht) ligt onder de Bergisel-skischans net buiten de stad. De focus ligt ook hier op Tiroler tradities en specialiteiten. 'Net als vroeger' is hier de rode lijn. Regionale hapjes om direct op te eten of mee naar huis te nemen en handwerk uit Tirol. Hier lijkt de tijd echt stilgestaan te hebben. En dat met uitzicht op het verlichte Innsbruck in het dal.

MAAK EEN WINTERWANDELING LANGS 7 KERSTMARKTEN

Deze 7 kilometer lange wandelroute loopt langs alle zeven kerstmarkten van Innsbruck. Wandel door sfeervol verlichte straten van markt naar markt, en neem een treintje heen en weer naar de hoger gelegen kerstmarkt. Dit ritje is gratis met de Innsbruck Card. Met deze voordeelkaart maak je ook gratis gebruik van al het andere openbaar vervoer in de stad. Je krijgt zonder extra kosten toegang tot 22 musea en attracties, waaronder lichtjespark Lumagica. Je koopt deze kaart voor 24, 48 of 72 uur. Trek genoeg tijd uit voor de wandeling, zodat je in alle rust langs de kraampjes kan struinen. Eten en drinken meenemen hoeft niet, want het is veel leuker om lokale specialiteiten te bestellen.



Lumagica / © Innsbruck Tourismus / Danijel Jovanovic



Innsbruck wordt omgeven door besneeuwde bergtoppen, bergweiden en berghellingen. Dat maakt de stad een goede uitvalsbasis voor wie van skiën houdt. Of je nou voor het eerst op ski's staat en na een lesje rustig over de piste wilt glijden, of een geofende skiër bent en zwarte pistes af wilt racen. Ontspannen doe je tussendoor met de lekkerste gerechten uit de Tiroler keuken en in een van de talrijke gezellige bars in de stad of de skidorpen. Wij tippen de mooiste skigebieden nabij Innsbruck.

12 SKIGEBIEDEN NABIJ INNSBRUCK

De **top 12 skigebieden** in de omgeving zijn makkelijk te bereiken met de skibus. Vanaf elke piste wacht je weer een ander betoverend uitzicht. Kan je niet kiezen? Met de SKI plus CITY Pass, waarover we je onderaan deze pagina meer vertellen, kan je zonder extra kosten in elk van de twaalf gebieden wintersporten. Op **deze digitale kaart** zie je een overzicht van de skigebieden boven Innsbruck. In elk gebied vind je een skiverhuur, skischool, fijne accommodatie en heerlijke restaurants. Het ene gebied heeft daarnaast nog een rodelbaan, terwijl een ander gebied nachtelijke skitours organiseert. Er is echt voor elk wat wils in dit stukje Tirol.

1. AXAMER LIZUM

Pistes met een totale lengte van 40 kilometer en 9 skiliften maken **Axamer Lizum** het grootste skigebied in de omgeving van Innsbruck. Het skigebied ligt op slechts 19 kilometer van de stad en is bereikbaar met de gratis skibus. De relatief nieuwe 10-persoons gondelbaan, de Hoadlbahn, brengt je in zes minuten van de parkeerplaats naar 2.340 meter hoogte. Vanaf dit hoogste punt van het skigebied glijd je over de blauwe, rode of zwarte piste naar beneden. Race over de Olympische pistes, volg een van de tourskiroutes omhoog of freestyle in het **Golden Roofpark**. Je vindt er ook een van de grootste **freeride-gebieden** in de omgeving van Innsbruck. Dankzij de hoge ligging van de pistes, kan er meestal van eind november tot half april gewintersport worden. Bijkomen van alle inspanning doe je in panoramarestaurant Hoadl-Haus op 2.340 meter hoogte. Op het grootste overdekte zonneterras van Oostenrijk geniet je van lokale lekkernijen met weids uitzicht op Innsbruck en witte bergtoppen.

WINTER

DIT ZIJN DE MOOISTE SKIGEBIEDEN





2. KÜHTAI - HOCHOETZ

Het dorp **Kühtai** wordt omgeven door pistes voor elk niveau. Skiën of snowboarden, met jonge kinderen van de piste af of spannende pistes af racen. Of wat dacht je van snowboarden en freestylen in een groot funpark? Het kan hier allemaal. **Logeer je in een iglo** of in een andere accommodatie in het gezellige dorp, dan stap je vanuit je kamer zo de skilift in. Kühtai ligt op 2.000 meter hoogte, en de pistes liggen nog hoger, waardoor er tot laat in de lente sneeuw ligt. Hier, een veertig minuten durende busrit van Innsbruck verwijderd, kan je ook twee keer per week **nachtskiën**. Naast skigebied Kühtai ligt het skigebied Hochoetz, waar de zon 71 dagen per seizoen op de pistes schijnt. Je vindt er nog meer pistes en liften, en zeven skihutten met Tirolse keuken. Beide skigebieden zijn heel geschikt voor gezinnen met kinderen. Skills oefenen kan in de oefenliften, op de kindvriendelijke pistes en in het WIDI Kinderland.

3. RANGGER KÖPFL

Op slechts 12 kilometer van Innsbruck ligt een skigebied dat vooral voor jonge en beginnende wintersporters heel geliefd is. **Rangger Köpfl** heeft relatief makkelijke pistes, een aantal mooie winterwandelpaden en een tien kilometer lange



rodelbaan. De vrolijke instructeurs van de ski-school leren beginnende skiërs de juiste techniek.

Voor snowboarders is er een *soft-funpark* waar ze veilig aan hun skills kunnen werken. Twee keer per week zijn de piste en de rodelbaan verlicht voor nachtskiën en nachtrodelen onder de sterrenhemel. Op de familievriendelijke skiberg liggen een bergrestaurant en het panorama-restaurant Stigltreith. Hier eet je traditioneel Tirols eten met uitzicht over Innsbruck en het Inntal.

FLEXIBEL DE PISTES EN DE STAD BELEVEN MET DE SKI PLUS CITY PASS

Met de **SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck** beleef je de ultieme combinatie van bergen en stad. De pas geeft je onbeperkte toegang tot bovengenoemde drie skigebieden en nog negen anderen rondom Innsbruck en in het Stubaital. Je krijgt bovendien gratis toegang tot **22 stedelijke attracties** en een zwembad in en nabij Innsbruck. Bewonder steenbokken, beren en wolven in de Alpine Zoo, slenter door het LUMAGICA lichtpark en neem een kijkje binnen de muren van het Huis met het Gouden Dak. Je maakt met de kaart ook gebruik van de gratis skibus die dagelijks op diverse routes tussen Innsbruck en meerdere skigebieden van de SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck rijdt. Hiervoor hoef je alleen je skikleding en Welcome Card mee te nemen. Dit laatste ontvang je bij je accommodatie in Innsbruck zonder extra kosten. Je koopt de SKI plus CITY pas voor 2 tot 21 dagen, en kinderen, jongeren en senioren krijgen korting.



*A pair of skis are
the ultimate
transportation
to freedom.*

- Warren Miller





WINTER
**EEN MAGISCHE VAKANTIE
MET KINDEREN**

Met kindvriendelijke skipistes, rodelbanen en musea is een wintersportvakantie in de omgeving van het Oostenrijkse Innsbruck leuk voor het hele gezin. Vervelen hoeft niemand zich hier, want er zijn ook magische schaatsbanen, dappere schansspringers om te bewonderen en tientallen overdekte trampolines om op te stui teren. Met vriendelijke locals die lekkere kindgerechten op tafel zetten en een gezinsvriendelijke accommodatie is een magische wintervakantie met kinderen in Innsbruck compleet.

1. SKIËN

De omgeving van Innsbruck is een walhalla voor **skiërs** van elk niveau. Mensen met kinderen gaan graag naar de **Muttereralm**, dat bekendstaat als een winterse speeltuin voor jong en oud. Hier kunnen kinderen leren skiën in het sprookjesbos van de skischool. Heeft je kind al vaker op skiën gestaan? Dan nemen ze de Almboden-treklift naar boven, om over een relatief makkelijke piste weer naar beneden te glijden. Ook een hit bij de kleintjes: het Kinderland naast het bergstation, waar ze twee 'magische tapijten' hebben. Ook in andere wintersportgebieden vind je **kinderliften**, relatief makkelijke pistes en **kinderskischolen**.



© Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer



2. RODELEN

Op een sleetje de berg af roetsjen, dat verveelt nooit. Neem een kabelbaan naar boven, huur een slee en race over de sneeuw de berg af. In de omgeving van Innsbruck kies je uit **23 rodelbanen** van verschillende moeilijkheid. Die op de Muttereralp is een populaire keuze voor gezinnen, en er is een 'middelmatig' moeilijke variant voor grotere kinderen die van wat spanning houden. Bij jonge kinderen is ook de rodelheuvel Holzeisbichl in Obermieming een succes. Culinair genieten van Tirolse specialiteiten en dan naar beneden zoeven doe je vanaf de Gleirschalm. Deze rodelbaan is tot middernacht geopend en verlicht voor een extra magisch rodelavontuur.

3. SCHAATSEN

Wat thuis zelden nog in de buitenlucht kan, doe je in Innsbruck op meerdere plekken. **Schaatsen!** Of je nou met het hele gezin wedstrijdjes doet of zen van het rustgevende geluid van ijs onder je schaatsen geniet: een paar schaatsen huren en over het ijs glijden is altijd een goed idee. De 600 vierkante meter grote kunstijsbaan bij de Baggersee ligt aan de rand van Innsbruck en is 's avonds sfeervol verlicht. Buiten Innsbruck heb je keuze uit **ijsbanen** in een sprookjesachtig decor van Alpenhuizen en bergen. Bij minder lekker weer kan je overdekt schaatsen in Ijshal Telfs in Innsbruck.



4. LEREN OVER HET GEHOOR

Wil je de actieve winterpret afwisselen met een educatief en leuk uitje onder dak? Bezoek een van de **musea in Innsbruck**. De 18 interactieve stations van het **Audioversum Science Center** nemen je mee op een hooravontuur. Navigeer op gehoor door een Sound-Labyrint en laat de Singing Wall je bewegingen omzetten in muziek. Op deze leuke manier leer je alles over de werking van het oor. Met de **Innsbruck Card** krijg je gratis toegang tot dit museum en andere musea en activiteiten in de stad.

5. SCHANSSPRINGEN KIJKEN

Ten zuiden van Innsbruck ligt de **Olympische springschans van Bergisel**. Zelf springen is voor de meeste kinderen - en ouders - nog wat te avontuurlijk, maar het uitzicht en de hoogte zijn ook spectaculair. De skischans is onderdeel van een architectonisch hoogstandje: de door toparchitecte Zaha Hadid ontworpen 47 meter hoge toren. Bovenin ligt een café met 360 graden uitzicht op de schans, Innsbruck en de hoge bergtoppen rond de stad. Hier kun je genieten van een kop koffie met wat lekkers of uitgebreid brunchen (vergeet niet te reserveren).

6. TRAMPOLINE SPRINGEN

Niet alle winterse pret in Innsbruck hoeft buiten plaats te vinden. Je doet kinderen een groot plezier met een bezoek aan het **Flip Lab trampolinepark**. In Tirols grootste en modernste trampoline-, parcours- en freestylepark kunnen ze al hun energie kwijt. Of ze nou (veilig) uit een bungee-trampoline gekatapulteerd worden, balanceren op een slackline of kunstige sprongen maken op een modulair flipparcours. Je kan als ouder gewoon gezellig meedoen.



TIP
**BELEEF HET MET DE
INNSBRUCK CARD**

Dompel je onder in het bruisende stadsleven en ga op avontuur in oneindige berglandschappen. Ontdek het levendige Innsbruck met de Innsbruck Card en haal het meeste uit jouw stedentrip naar deze veelzijdige Oostenrijkse stad.

Wandel door kleurrijke, middeleeuwse straten vol gezellige cafés en leuke winkeltjes en bewonder een panorama van bergtoppen die op elke hoek van de straat te zien zijn. Want in Innsbruck zijn stad en berg niet ver van elkaar verwijderd. Daarnaast is het een gemoedelijke en kleinschalige stad, waar je in anderhalf uur wandelen de volledige stad doorkruist. Maar dit betekent niet dat er weinig te beleven valt! Talloze bezienswaardigheden waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 12e eeuw, musea en adembenemende uitzichtpunten sieren de stad. En wat dacht je van een kabelbaan als openbaar vervoer?

OP PAD MET DE INNSBRUCK CARD

De beste manier om Innsbruck te ontdekken is met de Innsbruck Card. Met deze handige kaart heb je vrije toegang tot musea en bezienswaardigheden, reis je vrij met het openbaar vervoer en spring je op en af de Sightseer stadsbus. Afhankelijk van de lengte van je stedentrip kies je voor een kaart die 24, 48 of 72 uur geldig is. Maak een ritje in de kabelbaan en geniet van een adembenemend uitzicht over de bergen, bezoek de Swarovski Kristallwelten en duik in het verleden van Innsbruck in het keizerlijke Hofburg. Met de Innsbruck Card haal je het meest uit jouw trip naar deze Oostenrijkse stad.



TIP:

Benieuwd hoeveel je bespaart met de Innsbruck Card? Gebruik de handige rekentool!

DE STADSTOREN VAN INNSBRUCK

Beklim 133 treden en geniet van overzicht over de hele stad. De Stadstoren is met zijn 51 meter al vanaf ver te zien en is hiermee het symbool van het centrum van Innsbruck. Tussen 1442 en 1450 werd deze gotische toren naast het oude stadhuis gebouwd, midden in het oude stadscentrum. Bijna 450 jaar diende de Stadstoren als belangrijk uitkijkpunt waar middeleeuwse torenwachters de stad waarschuwden voor brand en andere gevaren. Met de Innsbruck Card is toegang tot de Stadstoren inbegrepen en kijk je vanuit het 360° balkon uit over de hele stad. Dit is zeker een klim waard!



KAISERLICHE HOFBURG

Waan je in het keizerlijke verleden en bewonder alle pracht en praal die getuigen van de macht en rijkdom van de oude heersers van Oostenrijk. Liefhebbers mogen tijdens een bezoek aan het centrum van Innsbruck dit imposante gebouw zeker niet overslaan, want het Hofburg behoort samen met de Wiener Hofburg en Schloss Schönbrunn in Wenen tot de belangrijkste culturele gebouwen van Oostenrijk. En met de Innsbruck Card heb je vrije toegang! Wandel door de protserige zalen met enorme gouden kroonluchters, plafondschilderingen en portretten van oude bewoners. Vergaap je aan de keizerlijke appartementen die zeer zorgvuldig en uitvoerig zijn gerestaureerd of neem een kijkje in de wapentoren.

BEWONDER DE HOFKERK

Midden in het oude stadscentrum, naast het keizerlijk paleis Hofburg, vind je een andere bijzondere bezienswaardigheid: de Hofkerk. Deze imposante, gotische kerk werd gebouwd in 1553 door Ferdinand I ter ere van zijn grootvader en keizer Maximiliaan I. Wanneer je de kerk binnenstapt, sta je oog in oog met 28 zwarte standbeelden die waken over het grafmonument van zijn grootvader. Loop rondom de sierlijke graftombe, kijk omhoog naar de zilveren kapel en bewonder het 500 jaar oude zwaluwnestorgel, het grootste en best bewaarde Renaissance-orgel van Oostenrijk. En ook bij deze bezienswaardigheid heb je vrije toegang met de Innsbruck Card, ideaal voor jouw stedentrip naar Innsbruck.



NAAR GROTE HOOGTE MET DE NORDKETTE

Stap in de Nordkettenbahn en reis vanuit de lucht richting de hoge bergtoppen van het Alpenpark Karwendel, een schitterend gebergte aan de rand van Innsbruck. Want in deze Oostenrijkse stad lopen de stad en de bergen moeiteloos in elkaar over. Geniet onderweg van de ruwe schoonheid van de bergwereld en kijk uit over de rivier de Inn, uitgestrekte sparrbossen en grazende steenbokken. De Nordkette kabelbaan brengt je binnen slechts 30 minuten naar 2300 meter hoogte, waar je vanuit de berg Hafelekar wordt beloond met een waanzinnig panoramisch uitzicht. Zo geniet je van het euforische gevoel van een bergtopbeklimmer, alleen dan met een comfortabele en ontspannen aankomst. Met de Innsbruck Card kan je eenmalig een retourrit maken in de Nordkette.



TIP:

Elke eerste vrijdag van de maand gaan de gondels tot 23:30 uur omhoog, waardoor je tijdens je rit geniet van een diepblauwe hemel vol sterrenlicht!

SWAROVSKI CRYSTAL WORLD

Naast een bruisende stad, eeuwenoude gebouwen en een imposante bergketen heeft Innsbruck nog iets bijzonders te bieden: de wereld van Swarovski kristalglas. Het bedrijf Swarovski werd in 1895 opgezet door Daniel Swarovski in Innsbruck en nog altijd is het hoofdkantoor hier gevestigd. In 1995 opende het Swarovski Crystal World Experience Center waar je als bezoekers verschillende tentoonstellingen kunt bezoeken, terecht kan in het restaurant of echte Swarovski kunt kopen. Bij aankomst wordt je verwelkomd door de iconische en gigantische reus, omringd door een groene, uitgestrekte tuin. Wandel door de 18 Kamers van Verwondering, kom alles te weten over de geschiedenis van Swarovski in Hollywood en stap binnen in een ijzige kamer waar het hele jaar door sneeuw ligt.

ONTDEK OOK DE WINTER WELCOME CARD

Ga je graag in de winter op vakantie naar Innsbruck? Dit snappen wij heel goed, want Innsbruck is een waar wintersportparadijs. In deze omgeving vind je veel sneeuwzekere wintersportgebieden, gezellige bergdorpjes en verhuurmogelijkheden om te skiën, snowboarden, langlaufen, sneeuwschoenwandelen, schaatsen, klimmen en nog veel meer. En ook in de wintermaanden ontvang je vanaf twee overnachtingen bij aangesloten accommodaties de Winter Welcome Card. Hiermee geniet je van gratis openbaar vervoer in de regio Innsbruck, gratis winterwandel- en sneeuwschoentochten met ervaren gids en kortingen op leuke winteractiviteiten. Ontdek hier meer over de [Winter Welcome Card](#).



WINTER

VOOR OP JE BUCKETLIST: SLAPEN IN EEN IGLO



Houd je van de bergen in de sneeuw en van buitengewone accommodaties? Dan ben je in het Oostenrijkse Iglodorp Kühtai op de juiste plek. Hier, op slechts 40 minuten van Innsbruck, logeer je in een iglo op meer dan 2.000 meter boven zeeniveau. Met een warm bed en sfeervolle verlichting in de sneeuwkamer en een sauna en restaurant naast de deur is dit absoluut niet oncomfortabel, maar een onvergetelijke ervaring.

WELKOM IN IGLODORP KÜHTAI

Je bent niet de enige die in Iglodorp Kühtai een bijzonder bucketlist-item afvinkt. Het [Iglu-Dorf Kühtai](#) is een hotel met meerdere iglo's die aan een sneeuwpad staan. Wandelend met de knerpende sneeuw onder je schoenen lijkt het alsof je door een fantasiewereld loopt: allemaal sneeuw hutten met geronde vormen en houten deurtjes. Eenmaal door de houten deur van jouw iglo vergeet je helemaal dat er ook nog anderen zijn. Je knusse hut heeft geen ramen en dus maximale privacy.



GEZELLIGHEID MET ANDERE IGLOBEWONERS

Het Iglodorp heeft een eigen restaurant, bar en sauna. Hier verwen je al je zintuigen, met geurig comfort food en warme of zoete drankjes. Leer andere iglobewoners kennen en wissel de beste tips voor winterpret in de omgeving uit. Vanuit het hotel wordt ook allerlei winterpret georganiseerd. Schrijf je in voor een curlingtoernooi of maak een sneeuwschoenwandeling met een gids. Voor elke leeftijd worden er leuke avonturen aangeboden. De sauna is dé plek om na een winters avontuur op te warmen en te ontspannen, voordat je naar je knusse iglo loopt.

SLAPEN IN EEN IGLO

Wat je je voor moet stellen bij slapen in een iglo? Een knusse en comfortabele ervaring. Er liggen (sneeuw)bedden met warme vachtjes en warme slaapzakken voor je klaar. Deze houden je warm tot -40 °C, maar zo koud zal het er niet worden. De muren zijn wit, maar met sneeuwvormen kunstig versierd. Er zijn lichtjes en een USB-oplaadpunt aanwezig. Ontbijten doe je de volgende ochtend comfortabel in een nabijgelegen hotel. Of je nou voor wat tijd voor jezelf, een romantische nacht met je partner of een bijzondere herinnering met je hele gezin komt: 'uniek overnachten' kan je in de ochtend absoluut van je bucketlist strepen.



TIP:

Het zonnige naastgelegen ski-gebied Hochoetz heeft nog veel meer pistes om te ontdekken.



WAT TE DOEN IN KÜHTAI?

Kühtai heeft meer te bieden dan onvergetelijke nachten binnen muren van ijs. De wintersportbestemming heeft een heel gevarieerd winteraanbod. Race op twee latten of een bord van uitdagende skipistes in een hoogalpien landschap. Omdat de in totaal 46 kilometer lange pistes op meer dan 2.000 meter hoogte liggen, ligt er tot laat in het voorjaar genoeg sneeuw om te skiën en te snowboarden. Het skigebied ligt boven de boomgrens, dus je kan je - zeker als freerider - uitleven op grote vlakken 'tiefsneeuw'. Wil je eerst je skills nog even oefenen en jezelf uitdagen? Dat kan in het Snowpark. Voor een magische ski-ervaring kan je twee keer per week nachtskiën op de verlichte piste. Fijne bonus: de skilift ligt op slechts een paar meter van het hotel en je loopt zo van de piste het hotel in.

ZO BEREIK JE JE IGLO

Kühtai ligt op slechts 35 kilometer van Innsbruck. Je reist vanuit de Tirolse hoofdstad in 40 minuten met de gratis skibus naar het iglodorp en de pistes. Innsbruck is vanuit Nederland en België goed bereikbaar met de internationale trein (+ vliegtuig). Geen zin om je eigen wintersportspullen mee te nemen? In Kühtai zit een verhuurpunt. Je vindt er ook een skischool waar je (beter) kan leren skiën of snowboarden.

**INNS'
BRUCK**

ONTDEK IMPOSANT INNSBRUCK NU ZELF



WWW.INNSBRUCK.INFO/NL